

## **Knotterslied**

*auteur en songwriter: José v.d. Voort*

Voor het eerst gezongen door het knotterkoor “De Zingende Zagen” ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de WGNL op melodie van “Er zitten twee motten in mijn ouwe jas. . . “.

Wij zijn de knotters van de WGNL  
Wij knotten bomen en zijn heel snel  
We onderhouden al het groen  
Het gaat ons echt niet om de poen  
We werken ons dan in het zweet  
En sjouwen takken bij de vleet  
We knippen en zagen . . . . er maar op los  
En binden de takken . . . . op een grote bos.

Wij zijn de knotters en komen met een groep  
We zagen en snoeien en eten heel graag soep  
We doen dit allen voor de gein  
En hebben het samen ook heel fijn  
Het is dan altijd weer een feest  
Als de WGNL bij u is geweest  
We spitten en graven . . . . wat in de grond  
We zijn lekker bezig . . . . en dat is heel gezond.

Wij zijn de knotters en staan voor u klaar  
Met zagen en ladders, maar er schuilt gevaar  
Dus denk goed om de ARBO wet  
Er vallen bomen opgelet  
Het is een serieuze zaak  
En ieder heeft zijn eigen taak  
Met laarzen en helm . . . . gaan wij aan de slag  
Wij zijn de knotters . . . . met de gulle lach.